

## STORA ISRAEL A

Denna resan är nästand identiskt lika med Stora Israel B skillnaden ligger i att vi har bytt ut vistelsen (baddagarna i Natanya) mot färd till Eilat och Neviot med baddagar där. Detta pga att det är lite för kallt i Natanya just då. Men denna resan är också givetvis ett "måste" för er som kommit hit ner till Mellersta Östern. En verkligt fin chans att se Israel under kunniga guiders ledning i sällskap med ett glatt gäng. Tänk dej besök i Jerusalem, Nazareth, Capernaum, Jeriko, Döda Havet, Ceaserea, Bethlehem m.m. platser vi alla känner till genom världshistorien, platser som format vår tro och vårt samhälle, platser som har betydelse för miljontals människor på jorden, platser som du blivit undervisad i skolan om - NU har Du chansen att uppleva dem med egna ögon. Bad i Döda Havet och Gallilesjön runt vid Syriska gränsen, Eilat, Neviot, Haifa m.m

Detta är verkligen ett stort tillfälle att kombinera kultur med nöje. Visst kan det ibland kännas lite "jobbigt" med massor av utflykter men sen efteråt när du sitter och tittar på Dina Instamatic-bilder, ja då känns det skönt att ha upplevt allt detta. Och Du vem har egentligen något nöje av att ligga på hotellerummet, eller hänga i baren eller vid swimmingpoolen hela dagarna. Nä ut och se dej runt.

### PROGRAM (i stora drag)

- Fredag** Samling och avfärd 1330 från Camp Tre Kronor i likhet med permissionsuppställningen. 3.komp ansluter på vägen. Vid pos 567 väntar turistbuss. Med spinnande hjul drar vi iväg mot Natanya. Efter incheckning på hotell i Natanya blir det middag. Lets go, lets go lets gå ner på stan. Dvs egna övningar i Natanya.
- Lördag** Avfärd mot Ceaserea vi besöker korsriddarborgen. Haifa israels största hamnstad är nästa anhalt. Uppfärd på/till Mount Carmel, därefter AKKO centrum för israels vinframställning. På vägen dit besöker vi en diamantfabrik. Tiberias blir vårt nästa mål. NU äntligen lunch. Efter lunchen kör vi en tur runt Gallilesjön vi besöker bl.a Kibbutzen Nof Ginossar och kör ner till Jordanfloden. Middag på hotellet. Kvällen fri för ex.vis besök Blue Beach Night/Club-Discotek.....

- Söndag Upp som en tupp. Vi åker upp i Golanhöjderna. Vi gör ett besök i Metulla (UNIFIL:s Högkvarter), därefter åker vi fram till den Libanesiska gränsen och tittar på "staketet" The Good Fence.  
Lunch  
Välkommen till Capernaum här blir det sightseeing.  
Middag på hotellet i Tiberias. Kvällen fri i Tiberias för egna aktiviteter sammanblandat med div andras.
- Måndag Efter frukost bär det iväg mot Jerusalem. Men först blir det sightseeing i Nazareth, Nablus och Ramallah  
Väl framkomna i Jerusalem äter vi lunch.  
Resten av dagen är fri i Jerusalem. Middag på hotellet kvällen fri.
- Tisdag Frukost. i kubik. Nu bär det iväg mot Jeriko med sightseeing. Du har väl inte glömt badkläderna för nästa hållplats är Döda Havet. Salta gossar salta bad därefter lunch. På eftermiddagen åker vi till den jättelika Massadaklippan med Massadafortet stolt på toppen. Detta var det sista judiska fortet när romarna erövrade Palestina. Fortet föll år 73.eKr men istället för att ge sig till romarna begick de sista överlevande kollektivt självmord genom att kasta sig utför klipporna.  
Fortsatt sightseeing i Hebron och Bethlehem.  
Återfärd till hotellet. Middag. Kvällen fri.
- Onsdag Frukost. Bussen körs fram. Vi kör till Olivberget härifrån har vi utsikt över hela Jerusalem. Vi åker till nya delen av Jerusalem. Rundtur - vi tittar på modellerna av Jerusalem och Palestina-Knesset Israeliska riksdagen och Israeliska muséet.  
Lunch.  
Efter lunch besöker vi gamla Jerusalem, klagomuren m.m. Middag på hotellet.
- Torsdag NU DU, efter frukost mot Eilat.  
Lunch i Eilat. Resten av dagen (och natten fri).
- Fredag Vi åker till Neviot att av de bästa bad- och dykvattnen i Akkabaviken. Vi spenderar dagen i Neviot. Vi åker de 7 milen tillbaka till Eilat ca 1700.  
Middag. Kvällen fri för eget nyttjande.

- Lördag Fritt sov-läs-slappa. Hyr Jet-Skis, åk vattenskidor, åk ut med någon segelbåt, stick till Raffi Nelsons by, dyk, sola, förbered dig inför kvällen. Koppla av. Sen tutar vi igång inför de mörka timmarna hårda tjänstgöring.
- Söndag Fritt. Gör vad du vill (utom de tings som är straffbelagda). Vid 13-1400 tiden är det dags att åka tillbaka till zonen.
- Pris: 305 US dollar (i priset ingår: alla transporter Guide inträdesavgifter övernattningar helpension)
- Anmälan : Senast 15 dagar innan avresa.
- Betalning: 10 dagar innan avfärd
- Avresedatum: 23/2 - 4/3
- Antal deltagare: Max 40 st
- Klädsel : Till och från zonen m/61

ANMÄL DIG I EXPRESSFART

&	DINA OCH VÅRA DUKTIGA RESEOMBUD			&
&	Staben STR-komp	Fj Bergman	Kvartermästare	&
&	1.komp	Fk Hågård	Stabsgruppchef	&
&	2.komp	Fk Blad	Stabsgruppchef	&
&	3.komp	Fk Dahlgren	Stabsgruppchef	&